



IN 1840 WERD WILLEM II KONING. HI LUISTERDE WEL NAAR HET VOLK.

HET VOLK MOCHT VOORTAAN KIEZEN WIE ER IN DE REGERING KWAM. EERST MOCHTEN ALLEEN RIJKE MANNEN KIEZEN, LATER OOK VROUWEN EN MINDER RIJKE MANNEN.



IN DE NEGENTIENDE EEUW MOCHTEN ALLEEN JONGENS NAAR DE UNIVERSITEIT.

ALETTA MOCHT VOOR HET VROUWENKIESRECHT. VANAF 1919 HADDEN ALLE VROUWEN KIESRECHT.

